

# MARIA

middelares en koningin

Virga Jessefeesten 

Op weg naar  
Pinksteren 

Zaterdag, Mariadag 

# En de andere schapen dan?



In de rubriek ‘We bidden voor en met elkaar’ (blz. 32-33) citeert pater Ghislain een bekende passage uit het evangelie volgens Johannes, waarin Jezus zichzelf de goede herder noemt. Jezus hanteert wel vaker beelden uit de leefwereld van zijn tijdgenoten, zodat ze beter zouden begrijpen wat Hij zeggen wil.

In gesprek met de farizeeën vergelijkt Hij zichzelf met een schaapsherder die zorgdraagt voor de kudde. Hij ziet de schapen zó graag dat Hij bereid is om voor ze te sterven. Jezus gaat nog een stapje verder. Hij is ook de hoeder van de schapen die zich buiten ophouden. Ze hebben de stal nog nooit gezien, laat staan dat ze de weg ernaartoe kennen. ‘Ook die moet Ik hoeden,’ zegt Hij, ‘ook zij zullen naar mijn stem luisteren.’

Houdt dit betoog niet ook een boodschap in voor ons, de schapen die de weg naar de stal al hebben gevonden? We hebben onze vaste plek, staan beschermt tegen koude en regen, de ruif met vers hooi is binnen handbereik. Een stevige poort houdt indringers op afstand. Heerlijk,

toch? Maar wat met de andere schapen? Wat met het zwarte schaap dat zachtjes staat te mekkeren aan de andere kant van de omheining? Doen we alsof we het niet zien staan? Sluiten we ons op in onze vertrouwde stal, blind voor wat er buiten gebeurt?

Openheid voor anderen is geen abstract begrip, geen theorie uit een studieboek. Hoe concreet de gevolgen kunnen zijn wanneer we ons opsluiten in onze eigen ‘stal’, onze kring van gelijkgezinden, beschrijft Leo Palm treffend in zijn bijdrage op blz. 4-5. Iemand vroeg hem welke kant hij kiest in het Israëliësch-Palestijns conflict. Welk antwoord geef je op zo’n vraag? Is het überhaupt legitiem om iemand voor dat soort keuzes te plaatsen? Zolang je het bestaansrecht van de ander ontkent, kom je immers geen stap verder. De luiken van de stal blijven dicht, de poort vergrendeld.

*Glenn Geeraerts,  
redacteur*

# Inhoud



Kwaad bloed  
*Leo Palm*



Met reuzenstappen vooruit  
*Monique Rahier*



Op weg naar Pinksteren  
*Frans Fabry*



Laat ons bidden (8)  
*Glenn Geeraerts*



Virga Jessefeesten zijn eerbetoon  
aan Maria *Glenn Geeraerts*



Wees gegroet ...  
in Scherpenheuvel



Welkom bij de bron  
*Leo Palm*



Uit het oog, uit het hart  
*Myriam Vanden Nest*



Uit het leven gegrepen  
*Nepo James Raj*



Zaterdag, dag van Maria  
*Remy De Geest*

Gebeden.....	<b>8-9 &amp; 18-19</b>
Montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag.....	<b>30</b>
Heb je vijf minuutjes?.....	<b>31</b>
We bidden voor en met elkaar.....	<b>32-33</b>
Tombola – Lourdes in België – Puzzelpagina.....	<b>34-35</b>

# Op weg naar Pinksteren

---

*In het Evangelie zien we dat de leerlingen de boodschap van Jezus niet altijd meteen begrijpen. Ze hebben tijd nodig om te weten wat Hij bedoelt. Zijn woord moet eerst kunnen ontkiemen in hun hart en er tot rijpheid komen. Geldt dat ook niet voor ons? De paastijd, de periode van vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren, is de gunstige tijd om ons hart open te zetten voor Hem.*

---

**O**m te duiden wie Hij eigenlijk is en waar in zijn boodschap bestaat, gebruikt Jezus vaak een beeldrijke taal. Hij spreekt in zogenaamde parabels, korte vertellingen die uitgaan van een gewone menselijke ervaring. Zo is er de parabel van de zaaier en het graan.

Een zaaier strooit het zaad gul uit over de akker. Het komt overal terecht, in harde grond, tussen kiezel maar ook in goede aarde. Een normale boer zou meteen reageren en zeggen dat die zaaier er niets van kent: je moet eerst de grond goed klaarmaken. Maar juist deze reactie wil Jezus uitlokken: zorg dat de grond – dat is je hart – klaar is om te onthalen wat Ik aanreik. In elk mensenhart zit kiezel en groeit er onkruid. Er moet aan gewerkt worden, anders kan het woord dat Jezus aanreikt bij jou niet ontkiemen.

## HOREN IS NIET LUISTEREN

Het volstaat niet de woorden van Jezus ooit gehoord te hebben om de draagkracht ervan te kennen. Woorden die je eerder gehoord hebt, kunnen later op een andere manier tot je doordringen. Trouwens, er is een verschil tussen horen en luisteren.

Juist daarnaar refereert Jezus als Hij aan de parabel over de zaaier deze eigenaardige uitspraak toevoegt: ‘Wie oren heeft, dat hij luistere.’ Je moet erop ingaan, dan pas zullen de beelden, de gelijkenissen waarin Hij spreekt tot je doordringen en werkzaam worden.

## ‘IK BEN HET BROOD ...’

De eerste leerlingen hebben ervaren wat dit ‘luisteren’ allemaal betekent. Vooral de tijd tussen Pasen en Pinksteren is beslissend geweest voor hen om de woorden van Jezus echt te begrijpen.

Ze hadden al meermaals gezien en gehoord hoe Jezus sprak over brood, de vrucht van het graan, en daarmee verwees naar zichzelf en naar zijn zending. Denk aan de broodvermenigvuldigingen, maar ook aan zijn uitspraak: ‘Ik ben het brood dat leven geeft.’

Denk zeker ook aan het Laatste Avondmaal, toen Hij brood nam, het brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ Als de evangelisten op dat moment geen reactie van de leerlingen vermelden, wil dat niet zeggen dat het hen niet raakte; ze konden vermoeden dat verdere uitleg zou volgen.

## HUN OGEN GINGEN OPEN

Op woensdag 3 april wordt ons in de liturgie het verhaal van de leerlingen op weg naar Emmaüs aangereikt. Lucas vertelt hoe twee mannen op paasdag ontgoocheld naar huis terugkeren. Hij, van wie ze zoveel verwachtten, was dan toch gestorven en begraven als een gewone profeet.

Plots sloot een vreemde man zich bij het tweetal aan en vroeg waarover ze zo druk aan het praten waren. Ze deden hun verhaal over Jezus. De vreemde man ging erop in en verwees naar de rode draad in de Schiften. Hij verweet hun zelfs dat ze traag van begrip waren en niet begrepen wat de profeten allemaal gezegd hadden. Omdat het donker werd, deed de man alsof hij alleen voort wilde gaan, maar het was zo boeiend dat ze hem uitnodigden bij hen te komen logeren.

Ze boden hem eten aan, en toen gebeurde het. Hij brak het brood, sprak een zegenbede en gaf het hun. Toen gingen hun ogen open, schrijft Lucas. Ze herkenden Hem, maar Hij verdween. ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg tot ons



Toen Hij het brood brak, gingen de ogen van de Emmaüsgangers eindelijk open

sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ vroegen ze zich af. Meteen namen ze de beslissing om naar Jeruzalem terug te keren; ze konden het niet voor zich houden en moesten het aan de anderen kunnen vertellen.

### KRACHT VAN BOVEN

Bij hun aankomst hoorden de Emmaüsgangers dat Simon de Heer al gezien had. Zij van hun kant vertelden wat ze hadden meegemaakt. Terwijl ze zo bezig waren, stond Jezus plots in hun midden. Hij legde uit dat Hij degene is over wie de Schriften spreken, maar voegde er verrassend aan toe dat ze het nog niet overal moesten gaan vertellen. Ze waren nog niet toegerust met ‘kracht van boven’. Weer zo’n beeldrijke uitspraak! Het zou nog een hele tijd duren alvorens ze begrepen wat Hij daarmee bedoelde.

Jezus ging met hen naar buiten, naar een heuvel buiten de stad. Met een mooi gebaar zegende Hij hen en Hij werd in de hemel opgenomen. Vol vreugde keerden ze naar Jeruzalem terug, schrijft Lucas.

Vanwaar die vreugde? Ze waren vol hoop, er ging nog iets bijzonders gebeuren. Het werd een tijd van gebed en bezinning over wat Jezus hun van in het begin gezegd had. Het is in die context dat

de genade van God hun hart vervuld heeft. Ook Maria was bij hen. Zij die de woorden van en over Jezus in haar hart bewaarde en erover nadacht. Zij die als geen ander de werking van Gods Geest ervaren had. Ze bleef met hen bidden tot ook zij vervuld waren met ‘kracht van boven’.

### MET DE HULP VAN MARIA

Op 31 maart hebben we Pasen gevierd en nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Dit is een gunstige tijd waarin het woord van Jezus als zaad ook in ons hart kan ontkiemen en tot rijpheid komen. Op 28 april, vijfde paaszondag, zegt Jezus in het evangelie: ‘Wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.’

Toeval of niet, op diezelfde zondag herdenken we de heilige Montfort, die dankzij zijn omgang met God ook toegerust werd met ‘kracht van boven’. Hij herhaalde het vaak: Maria hielp hem om te volharden. Paus Franciscus noemt Maria ‘de ster van de evangelisatie’ ... Ze oriënteert ons op de weg van het geloof. Laten ook wij, op weg naar Pinksteren, niet opgeven en dagelijks extra tijd nemen om bij haar te zijn, en samen met haar vragen om ‘kracht van boven’. Misschien met enkele tientjes?

*pater Frans Fabry, directeur*

april 2024

# Wees gegroet ... in Scherpenheuvel



[www.scherpenheuvel.be](http://www.scherpenheuvel.be)

## TIJD VOOR PASEN

Heel de maand april staat in het teken van Pasen. Vijftig dagen lang zingen we het uit: 'Christus is verrezen, alleluia.' We kunnen het niet genoeg herhalen en in alle toonaarden verkondigen, want het is de kern van ons geloof. Een kern die zich niet laat kennen en begrijpen door louter rationele uitleg; daarvoor zijn onze menselijke kenvermogens te beperkt.

De lezingen van de paastijd leggen het initiatief bij Jezus om zijn verrijzenis kenbaar te maken aan de leerlingen. Ook zij 'begrijpen' het niet. Toen Jezus nog in hun midden was, sprak Hij al over zijn verrijzenis op de derde dag, over de afgebroken tempel die in drie dagen wordt opgebouwd ... Niemand die er iets van begreep. Het duurt bovendien lang alvorens de leerlingen zich overgeven en geloven dat het waar is, dat de Heer werkelijk verrezen is.

Zondag na zondag krijgen we de verrijzenisverhalen waarin Jezus de twijfelende leerlingen



tegemoetkomt. Ook wij hebben tijd nodig en krijgen die ook om ons over te geven aan het nieuwe leven, dat van Christus en dat van ons. We hebben in de paasnacht onze doopbeloften hernieuwd en werden met het nieuwe doopwater besprenkeld. In ons doopsel hebben we de nieuwe mens, de verrijzenismens ontvangen.

De kreet, de lofzang, de geloofsbelijdenis 'Christus is verrezen, alleluja', gaat immers niet alleen over de verrezen Heer, maar over alle veelgeliefde kinderen van God: over u en over mij! Ieder jaar bereiden we ons veertig dagen voor op de hernieuwing van onze doopbeloften, ieder jaar vieren we vijftig dagen lang dat we inderdaad nieuw en eeuwig leven in ons dragen sinds ons doopsel – en eigenlijk nog veel langer: elke dag van ons leven tot in eeuwigheid. Amen.

*Luc Van Hilst, pastoor*



## DANK, ZUSTER TIN

Op 2 januari overleed zuster Tin van der Velden van de zusters annonciaden van Huldenberg. Ze werd geboren in Wommelgem op 31 juli 1937 en werd religieuze op 16 april 1963.

Zuster Tin was sterk verbonden met de paters salvatorianen in Scherpenheuvel. Gedurende vele jaren bracht ze het weekend door in het onthaalcentrum om voor de paters te zorgen, maar ook om dienstbaar te zijn, samen met de vrijwilligers, voor het onthaal van de bedevaarders.

Eenvoudig, blij en dienstbaar bleef ze trouw aan deze opdracht zolang ze kon. We zijn haar bijzonder dankbaar voor dit getuigenis, dat indruk op ons blijft maken. We drukken hier het gebed af op haar gedachtenisprentje; het drukt treffend uit hoezeer zuster Tin verbonden leefde met Jezus en Maria. Een voorbeeld voor ons allen.

Maria, aan de avond van mijn leven  
kom ik om mij aan u toe te vertrouwen.  
Diep in mij blijft er altijd een kind leven  
dat een hand zoekt die beschermt,  
een gelaat dat stemt tot vrede  
en een hart dat van ons houdt.

Maria, nu het duistert, vraag ik u,  
draag mij zoals een moeder draagt haar kind.  
En dank nog eens Jezus, uw zoon  
om alle vreugde en geluk op mijn levensweg gevonden

en terloops ook voor de donkere dagen  
die mij hebben geleerd  
– min of meer geduldig –  
mijn kruis te dragen.





## OPENING VAN DE MEIMAAND

Op dinsdag 30 april wordt de meimaand en tegelijk het nieuwe bedevaartseizoen geopend met een gebed in de basiliek om 19 uur. Kinderen brengen met veldbloemen hulde aan Maria, we zingen en bidden samen, en de koninklijke harmonie Onze-Lieve-Vrouw brengt traditioneel een kort huldeconcert.

De opening van het bedevaartseizoen is telkens een bijzonder moment van dankbaarheid en toewijding aan Maria en de wens om haar gastvrijheid ten aanzien van de vele bezoekers handen en voeten te geven. Daar zorgen tal van medewerkers en vrijwilligers voor.



---

## HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

**Dinsdag 30 april** om 19 uur in de basiliek: opening van de meimaand.

**Woensdag 1 mei** om 7.30 uur in de basiliek: morgengebed (lauden). Eucharistievieringen om 8, 11 en 15 uur. Avondgebed (gezongen vespers) om 18 uur.

**Zondag 5 mei** na de hoogmis van 10 uur in de basiliek: zegening met het genadebeeld.

**Zondag 5 mei** om 15.30 uur: aankomst van de 'Grote Trek' uit Antwerpen.





# Banneux

## Welkom bij de bron

[HTTPS://BANNEUX-ND.BE/NL](https://banneux-nd.be/nl)

### HIJ KOMT BIJ ONS WONEN

Het is Witte Donderdag. De Heer heeft de voeten van de leerlingen gewassen en het brood voor hen gebroken. De spanning is te snijden. Ze zijn zich bewust van de lijdensweg die Hem te wachten staat. Hun hart is onrustig en vervuld van angst. Jezus neemt de tijd om hen gerust te stellen. Hij vraagt hun om vertrouwen te hebben, ook al beseft Hij dat zijn kruisdood een vreselijke schok zal zijn voor zijn volk. Hij wil de onrust en de angst uit hun hart verjagen en er geloof en liefde in planten.

In eerste instantie wijst Jezus op het belang van het geloof: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij' (Joh 14, 1). Op een moment waarop het lijkt alsof iedereen – zelfs zijn Vader – Hem heeft verstoten, daagt Jezus de leerlingen uit om resoluut 'ja' te zeggen en in Hem te geloven. Uitgerekend wanneer alles verloren lijkt en er niets meer is om in te geloven, roept Hij hen op tot een radicale geloofsdaad.

#### De illusie doorprikt?

Maar alle argumenten die hun geloof tot dan toe in stand hebben gehouden, smelten als sneeuw voor de zon. Immers, hebben Jezus' woorden en de tekenen die Hij heeft gedaan nog betekenis? Straks wordt Hij gekruisigd en blijft er niets over. Een doodscreet, en dan ... ijzige stilte. Toen Hij aan het Meer van Galilea had verkondigd dat Hij 'het levende brood' is, hadden veel van zijn volgelingen Hem de rug toegekeerd (Joh 6). Misschien waren ook wij beter weggelopen, denken de twaalf nu: door Hem te volgen, hebben we in een illusie geleefd, en die wordt nu doorprikt!

De leerlingen gaan de duisternis in. Ze twijfelen misschien niet aan God, maar ze plaatsen wél grote vraagtekens bij wie Jezus is. Is hij écht door

God gezonden? Is Hij wel de Messias, de Heilige? Dus dringt Jezus aan: 'vertrouw op God én op Mij'. In 'mensenlogica' vinden ze geen argument meer om te kunnen geloven; hun geloof steunt voortaan volledig op God en Jezus. Is dat niet waar het ware geloof om draait: met heel je wezen vertrouwen op God en op zijn woord? Hem op zijn woord geloven?

#### Geloven alleen is niet genoeg

Het veertiende hoofdstuk van het Johannesevangelie staat vol beloften, waarmee Jezus wellicht wil vermijden dat de leerlingen zich opsluiten in negatieve gedachten. Dat zou immers alleen maar tot moedeloosheid en zelfs wanhoop leiden. Jezus wil er zeker van zijn dat de leerlingen hun openheid bewaren – en is dat niet precies wat geloven betekent? Geloven uit »



Om vervuld te worden van Gods Geest, kunnen we niet zonder gebed



# Banneux

## Welkom bij de bron

[HTTPS://BANNEUX-ND.BE/NL](https://banneux-nd.be/nl)

zich in eerste instantie in het gebed. En bidden is volgens Jezus 'iets in mijn naam vragen aan de Vader'. Net zoals Hij zich afzonderde om te bidden toen Hij gekweld werd, moeten ook de leerlingen bidden. Hoe lastiger de situatie, hoe noodzakelijker het gebed.

Wat meteen opvalt in dit hoofdstuk: vanaf vers 15 maakt het werkwoord 'geloven' plaats voor 'liefhebben'. Het geloof mag dan broodnodig zijn, het is op zich niet voldoende. Het is geen toeval dat een oude speelfilm over het leven van Bernadette Soubirous *Il suffit d'aimer* als titel heeft, 'liefhebben is genoeg'. We weten trouwens dat geloof zonder liefde kan leiden tot religieus fanatisme en verschrikkelijke gevolgen kan hebben. Jezus heeft dan ook gelijk wanneer hij geloven koppelt aan liefhebben. Een ware gelovige moet vervuld zijn door een levend geloof, dat wil zeggen een geloof dat bezielde en gedragen wordt door naastenliefde. Is dat niet het geval, dan wordt ons geloof leeg: 'Al had ik het geloof dat

'Dan zal Ik de Vader  
vragen jullie  
een andere  
pleitbezorger te  
geven, die altijd  
bij je zal zijn'

(Joh 14, 16)

bergen kon verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn' (1 Kor 13, 2).

De liefde is geen vaag, abstract begrip. Ze komt tot uiting in het naleven van Jezus' geboden. Net als Maria zouden we ons kunnen afvragen: 'Hoe zal dat gebeuren?' (Lc 1, 34). En het antwoord is hetzelfde als dat van de engel Gabriël: 'De Heilige Geest zal over u komen' (v. 35). Ja, de Geest moet over de leerlingen komen en voor altijd bij hen blijven. Zonder Geest zijn de mensen hulpeloos (Rom 5, 6). Maar de gave van de Geest maakt alles anders, 'omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is' (Rom 5, 5).

### Aanwezigheid en werking

Omdat we ons bewust zijn van ons onvermogen en van onze kwetsbaarheid, moeten we bidden. Jezus belooft ons zijn voorspraak, en de Vader schenkt ons de Geest, die andere Helper die bij de leerlingen blijft. Zoals we zullen zien is de Geest de aanwezigheid en de werking van Jezus bij zijn volk. De Heilige Geest wordt eerst voorgesteld als aanwezigheid: 'die altijd bij je zal zijn' (Joh 14, 15). Tot hiertoe was Jezus bij zijn leerlingen. Hij laat hen achter, maar belooft 'een andere pleitbezorger', de Heilige Geest, die hen zal troosten en bij hen blijft om hen bij te staan, te steunen en te verdedigen. 'Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn', zegt Jezus over de Geest (v. 17). *Hij zal zijn*: Jezus spreekt in de toekomstige tijd. Maar als de leerlingen bij Hem gebleven zijn toen Hij over het levende brood sprak, terwijl de meerderheid ervandoor ging, is dat dan niet aan de Geest te danken? En als Simon Petrus Hem herkende als de Heilige van God die woorden van eeuwig leven heeft, is dat dan niet aan de Geest te danken? Dat de leerlingen Jezus trouw blijven, betekent dat de Geest al aan het werk is in hen. Op het moment dat Jezus gearresteerd wordt, zal de angst nochtans de bovenhand halen. Dan blijkt dat de leerlingen nog niet voldoende vervuld zijn van de Geest. Om zijn werking ten volle te ervaren, is het nodig dat ze bidden.



Jezus moet de leerlingen verlaten, maar belooft hun een Helper, die hen voor altijd zal bijstaan

### Een buitengewone verrassing

Jezus verwacht van de leerlingen niet alleen dat ze geloven, maar ook dat ze liefhebben. En Hij verbindt zich ertoe om voor hen de gave van God te verkrijgen die dit mogelijk maakt: de Geest van liefde, die de liefdesband is tussen de Zoon en de Vader, tussen de Geliefde en Hij die liefheeft. Zijn we bereid om de Geest in ons te laten werken, dan wacht ons een buitengewone verrassing. Nee, zolang we hier op aarde verblijven, hebben we nog geen toegang tot alle kamers in het huis van de Vader. Maar we zijn wél al deelachtig aan Jezus' bijzondere belofte: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen' (v. 23).

We zijn nog niet in Gods huis; in afwachting komt Hij bij ons wonen. En we begrijpen dat de vrede zal voortvloeien uit deze gemeenschap, want Sint-Augustinus wist al: 'U hebt ons voor Uzelf geschapen, Heer, en onrustig is ons hart tot het rust vindt bij U.' Als de Heilige Drie-eenheid ons tot haar woning maakt, kunnen we niet anders dan de vrede vinden – of op zijn minst een voorproefje ervan. Dan worden we, zoals het klinkt in de lofzang van Zacharias 'aan de greep van vijanden ontrukkt', en worden onze voeten geleid 'op een weg van vrede' (Lc 1, 74.79).

*Leo Palm,  
rector*

# Zaterdag, Mariadag

*De liturgische kalender brengt sinds dit jaar een vergeten traditie weer onder de aandacht: de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw op zaterdag. Waar komt deze devotie vandaan?*

**E**en ‘nieuwkomer’ op de liturgische kalender voor de Vlaamse bisdommen trok onze aandacht. Tussen de vertrouwde heiligendagen, feesten en hoogfeesten vinden we meermaals de vermelding ‘Onze-Lieve-Vrouw op zaterdag’. Vreemd. Is de zaterdag dan aan Maria gewijd? En mogen we dan misschien niet meer tot haar bidden op andere dagen? Het antwoord op de eerste vraag is: ja. De gewoonte om de zaterdag aan de heilige maagd Maria op te dragen, is eeuwenoud. Het gaat om een kloostertraditie uit de tijd van Karel de Grote die zich over heel Europa zou verspreiden. In de kloosters en abdijen van Karels rijk ontstond het gebruik om elke dag van de week een bepaalde gebeurtenis uit het passieverhaal in herinnering te brengen. Zo werd op woensdag herdacht dat Jezus verraden werd door Judas

Iskariot, en op vrijdag herdacht men zijn kruisdood. Woensdag en vrijdag waren niet toevallig vastendagen in het klooster.

## **MARIA BLEEF TROUW**

Maar waarom werd nu de zaterdag verbonden met Maria? Volgens sommigen is het een verwijzing naar Stille Zaterdag. Terwijl Jezus’ leerlingen na de kruisdood van het toneel verdwenen, bleef Maria trouw. Ze liet haar Zoon niet in de steek, maar bad voor Hem. Haar geloof en hoop in de verrijzenis waren sterker dan haar verdriet, dat nochtans onmetelijk geweest moet zijn. Hoe kan het ook anders, als je je kind ziet sterven? De (af-)wachtende Maria inspireerde de Hongaarse kunstenaar Maria de Faykod voor de vijftiende statie van de kruisweg voor de zieken in Lourdes. Anderen zoeken een verklaring in het feit dat de



zaterdag ... voor de zondag komt. Elke zondag, week na week, vieren we Christus' verrijzenis. We kunnen de zaterdag dan ook beschouwen als een 'voorbereidingsdag', om het met een Bijbels begrip te zeggen: daags voor de sabbat bereidden de joden zich voor op de dag van de Heer (Lc 23, 54). Samen met Maria maken we ons klaar voor het feest van het leven dat we op zondag in de kerk vieren.

### **DRIE WEESGEGROETJES**

De tweede vraag die we hierboven stelden – mogen we dan alleen op zaterdag tot Maria bidden? – is eenvoudig te beantwoorden. 'Onze-Lieve-Vrouw op zaterdag' is in liturgische termen een 'vrije gedachtenis' in de tijd door het jaar. Wanneer er op die dag geen ander feest op de kalender staat, kunnen priesters een mis ter ere van Maria

opdragen. Wie het getijdengebed bidt, kan dan gebruikmaken van speciale gebeden en lezingen. Uiteraard is het niet verkeerd om alle dagen van de week tot (en samen met) Maria te bidden. We weten dat meerdere van onze lezers niet meer op zondag in de kerk geraken. Hun gezondheid laat het niet toe, of in het slechtste geval is de parochie opgedoekt. Maar ze houden eraan om elke ochtend en elke avond drie weesgegroeitjes te bidden. Door haar onwrikbare geloof is Maria tot vandaag een voorbeeld voor miljoenen christenen. We vertrouwen haar al onze zorgen toe en kunnen erop rekenen dat ze voor ons ten beste spreekt bij haar Zoon.

*Remy De Geest*

# We bidden voor

## JEZUS, DE GOEDE HERDER

‘Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten’ (Ez 34, 11.15). Deze woorden verkondigt de profeet Ezechiël in naam van Jahwe. De knechten – sommige vertalingen spreken over ‘huurlingen’ – hebben vooral zichzelf geweid, zegt de profeet. Ze waren bekommerd om hun eigen hachje en lieten de schapen aan hun lot over (Ez 34, 8). Daarom neemt de Heer de touwtjes in eigen handen: Hij zal zijn kudde weer bijeenbrengen en ze op een goede weide laten grazen. Jezus komt de belofte van Jahwe ten volle na. Hij kent immers zijn schapen en zijn schapen kennen Hem, net zoals de Vader Hem kent en Hij de Vader kent (cf. Joh 10, 14-15). Jezus is de goede herder. Zijn toewijding is zó groot dat Hij zijn leven wil geven voor zijn schapen. Voor het heil van zijn kudde heeft Hij – om het met de woorden van de liturgie te zeggen – vrijwillig zijn lijden aanvaard. Hij is gestorven op het kruis om een weg te openen en de verstrooide kinderen van God weer bijeen te brengen: ‘Dan zal er één kudde zijn, met één herder’ (Joh 10, 16). In Jezus wordt de belofte van Jahwe vervuld.

## SLUIT JE NIET OP IN JE EIGEN STAL

Jezus, de goede herder, kent zijn schapen door en door, elk met zijn eigenheid en persoonlijkheid, talenten en gebreken. Maar hij sluit zich niet op in de stal. Ook elders zijn er immers dieren, die de weg naar de schaapskooi nog niet kennen: ‘Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren’ (Joh 10, 16). De kudde waarvan Jezus de toegewijde herder is, verschanst zich niet achter een gesloten poort of een hoge omheining. Ook andere schapen horen er thuis; Hij gaat hen tegemoet met open armen en een liefdevol hart. Hij wijst hen de weg naar de stal. Velen onder ons hebben het geluk thuis te kunnen komen in een warme geloofsgemeenschap – een parochie, een gebedsgroep, een klooster of abdij ... Laten we ons echter niet opsluiten in onze vertrouwde ‘schaapsstal’, maar net zoals Jezus

## BID JE MEE?

Onze gemeenschappelijke gebedsnoveen begint op zaterdag 20 april en eindigt op de vijfde paaszon­dag, 28 april. Op deze zondag gedenken we ook de heilige missionaris Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716).

Je deelt eveneens in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen voor alle abonnees en voor onze overledenen. In gebed verbonden +

de poort openen en andere ‘schapen’ tegemoet gaan! Hij heeft zijn leven gegeven voor iedereen, en daar kan geen enkele omheining tegenop.

## GEEN AMBTENAREN

Door ons doopsel werden we opgenomen in het nieuwe volk van God, in de schaapskooi van de Heer. Maar het heeft ons ook tot herders gemaakt, verantwoordelijk voor de kudde, geroepen om te delen in de zorg voor het heil van alle men-

# r en met elkaar



sen. Het christelijk geloof beleven doe je ten volle, elke dag opnieuw. We zijn herders, geen ambtenaren zoals de personages in *De collega's*, die oude televisieserie over een ministerie waar de medewerkers alleen doen wat hun strikt wordt opgedragen ... Het komt erop neer dat we alle mensen graag zien die de Heer op ons pad brengt. Wat betekent het om bij de kudde te horen die door Jezus, de Goede Herder, wordt geleid? Het is beloven dat we ons steentje bijdragen aan het

grote bouwwerk waarvan Hij de hoeksteen is. Het betekent dat we voortaan écht zullen meewerken aan de vestiging van zijn koninkrijk. Zijn we bereid om Jezus, onze échte herder, te volgen? Zijn we bereid om ons te voeden met wat Hij ons aanbiedt – zijn Woord, de sacramenten en in het bijzonder de heilige eucharistie? ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’ (1 Joh 3, 1). Laten we voor en met elkaar blijven bidden.

*pater Ghislain Kasereka, s.m.m.*

## INTENTIES

Voor roepingen – Voor een jong paar met een baby die dakloos zijn, opdat ze een gepast onderkomen zouden vinden – Voor een door kanker getroffen kindje – Voor mantelzorgers – Voor onze gezinnen – Voor mijn papa, dat hij gezond mag blijven – Opdat onze zontjes de weg naar het geluk en het gebed vinden – Voor vrede in de wereld – Voor mijn partner die een ernstige immuunziekte heeft, opdat de pijn zou verminderen – Voor genezing, heling, kracht – Voor gezondheid en rustpunten – Voor het slagen van een operatie – Voor vrede op het werk, thuis, in de wereld – Voor een goede afloop van een medisch probleem – Voor de genezing van onze dochter – Opdat ik een goede job mag vinden.

Uit dank: dank aan Onze-Lieve-Vrouw voor de voorspoedige geboorte van ons dochttertje – Hoegaarden: dank aan het Heilig Hart van Jezus.

## VOOR ONZE OVERLEDENEN

Ardooië: dhr. Karlos Callens – Beervelde: dhr. Aimé De Jaeger – Dilsen-Stokkem: dhr. Harie Willems, medewerker – Gistel: mevr. Monique Vanhee-Stroef – Kortrijk: dhr. Felicien Vangheluwe – Leuven: dhr. Ludo Meyvis – Lokeren: mevr. Godelieve De Bock-Mels – Westerlo: mevr. Angèle Boogaerts.

Lijst afgesloten: 26 februari 2024.

# Puzzelbladzijde



## OPGAVE NR. 283

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2		■							■	
3			■					■		
4						■				
5				■						
6							■			
7						■				
8			■					■		
9		■							■	
10										

### HORIZONTALAAL

- Plaats waar kostbare stukken bewaard worden – 2. Plekje, kring – 3. Houtige plant – Deel van een kachel – Titanium – 4. Larve van langpootmug – Onvriendelijk – 5. Rolsteen – Plavuis – 6. Verantwoordelijk beheerder van een bedrijf – Doping die wel eens aan renners wordt toegediend – 7. Eekhoorn – Romeinse maagd op 13-jarige leeftijd gemarteld – 8. Bruto – Rivier in Italië – Autokenteken van Litouwen – 9. Jan-van-gent – 10. Europees land.

### VERTICAAL

- Onderdanig verzoek – 2. Vraag nederig en dringend – 3. Uitroep van blijdschap – Europees eiland in de Atlantische Oceaan – Zink – 4. Meer in Rusland – Tussenwerpsel – 5. Onderzoeken, proeven doen – Rivier in Utrecht – 6. Heks – Strofe van acht regels – 7. Plant – Modderig – 8. Moeder – Bepaalde lichaamsdelen – Te koop – 9. Zwaar trappistenbier – 10. Uitgaven voor reis en logies.

## OPLOSSING NR. 282 MAART 2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M	O	R	A	T	O	R	I	U	M
2	O	■	A	K	E	R	E	N	■	O
3	N	W	■	K	O	E	N	■	A	N
4	T	I	M	O	R	■	E	L	S	T
5	S	T	A	■	B	E	T	I	S	E
6	E	K	S	T	E	R	■	G	I	N
7	R	A	T	A	■	F	R	A	S	E
8	R	R	■	C	V	O	A	■	T	G
9	A	■	M	E	N	O	R	A	■	R
10	T	A	N	T	U	M	E	R	G	O

### 91ste jaargang – april 2024

Maria, middelares en koningin is een uitgave van de vzw Mariale Werken Diestsevest 55, 3000 Leuven 016 30 82 12

middelares@mariaalcentrum.be  
www.mariaalcentrum.be

btw BE 0416.682.009

We zijn open op werkdagen van 9 tot 12 u.  
Din. en don. ook van 12.30 tot 14.30 u.

### Verantwoordelijke uitgever:

pater Frans Fabry, directeur

### ZIN IN EEN ABONNEMENT?

Maria, middelares en koningin verschijnt tien keer per jaar. De nieuwe jaargang begint in april. Een jaarabonnement kost 30 euro (in België). Tarieven voor het buitenland: 80 euro (EU-lidstaten) of 100 euro (buiten de EU).

Voor een steunabonnement betaal je 60 euro.

Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE12 0000 4099 1792

(BIC: BPOTBEB1) van

Middelares en koningin,

Diestsevest 55, 3000 Leuven.

### Werkten mee aan dit nummer:

Remy De Geest, Karel Evenepoel (taalcorrector), Frans Fabry, Glenn Geeraerts (eindredactie), Nepo James Raj, Ghislain Kasereka, Leo Palm, Hilda Poleunus, Monique Rahier, Myriam Vanden Nest, Luc Van Hilst

### Foto's in dit nummer:

Andrey Bandurenko/AdobeStock (coverbeeld), Studio Romantic/AdobeStock (p. 4-5), Wikimedia Commons/Fred Seiller (p. 6), Tatiana Kreminskaja/AdobeStock (p. 8-9), Zatletic/AdobeStock (p. 11), David L/PeopleImages/AdobeStock (p. 12), Alena/AdobeStock (p. 13), Stefan Vreven (p. 14, 16-17), Virga Jessecomité (p. 15, 17), Els Schepers (p. 16a-c, 19), EKH Pictures/AdobeStock (p. 20), Archief Scherpenheuvel (p. 21-22), Naassom Azevedo/Unsplash (p. 23), Jeff Whyte/AdobeStock (p. 25), Concept Island/AdobeStock (p. 26), He2/AdobeStock (p. 27), Neirfy/AdobeStock (p. 28-29), Mariaal Centrum (p. 30, 34b), Tetiana/AdobeStock (p. 31), Keitma/AdobeStock (p. 32-33), Shutterstock/Alphaspirit (p. 34a), Hilda Poleunus (p. 34c-d), By-studio/AdobeStock (p. 36).

Dit drukwerk werd 100% klimaatneutraal gerealiseerd door drukkerij Van der Poorten

